

I HAR FÅET DET FOR INTET...

Cellegruppeoplæg foråret 2009 *Odder Frimenighed*

I har fået det for intet – giv det for intet” er Odder Frimenigheds Vision 2009- 2011. Vi vil bruge de kommende tre år til; for det første at se på det som Gud har givet os som enkeltpersoner og som menighed, og for det andet at finde veje hvorpå vi kan give det videre.

Her i foråret skal vi se på det første trin af visionen, nemlig på det som Gud i sin godhed har givet os, det som vi har fået for intet. Det betyder, at vi ikke er på jagt efter at opdage nye gaver eller at opdyrke nye evner, men vi vil reflektere over det, Gud allerede har givet, det som allerede ligger i og omkring os – eller sagt på en anden måde, det som vi har i vores hånd.

Når vi som kristne og kirke får øjnene op for alt det Gud har givet, så føder det **glæde og taknemlighed** i os. Frem for at leve og tjene ud af en oplevelse af underskud, vil et fokus på Guds mange gaver til os, få os til at forstå, at vi ikke behøver at leve ud fra det vi ikke har – men der imod kan tage udgangspunkt i alt det vi allerede har fået. Det skaber en oplevelse af **overskud** og rigdom. Det næste skulle gerne blive en **forventning**. Når Gud nu har givet mig disse gaver, hvordan og til hvad skal jeg så bruge dem?

Oplæggene er til brug i cellegruppen. Først læses bibelversene og dernæst teksten. De efterfølgende spørgsmål er oplæg til debat. Brug så mange af dem som I nu synes passer. Spørg hver gang hinanden hvilke gaver, inden for det omtalte emne, I hver især oplever at have fået. Prøv at udfordre hinanden til at se mere og dybere end det umiddelbare. Sig Gud tak og bed sammen til slut.

God fornøjelse !

Af Anne Mie Skak Johanson

01-03-2009

I HAR FÅET DET FOR INTET...

Cellegruppeoplæg foråret 2009

Odder Frimenighed

I har fået – LIVET

Tekst: Salme 139, 13-17 Menneskets skabelse

Bibelens første fortælling handler om livets tilblivelse. Vi læser om hvordan Gud skabte verden og som kronen på værket satte mennesket. Skabelsesberetningen er vigtig for os kristne. Den handler nemlig om, hvor livet kommer fra, og hvad det skal bruges til.

For nogle af os er skabelsesberetningerne i Bibelen primært blevet elementer i diskussionen for eller imod darwinisme, kreationisme eller intelligent design – altså diskussionen om hvordan Gud rent teknisk skabte verden. Det er en vigtig debat, men Guds skabelse af mennesket har så meget mere at fortælle os.

• Livets som gave fra Gud

Selve det at vi er i live, er en gave fra Gud. Ingen kan gøre sig fortjent til at leve. Det er absolut ikke en selvfølge at du eller jeg er til. Gud har villet os. Ligesom Gud formede det første menneske og pustede livsånd i ham, sådan har Gud givet hver af os livet. Teksten fra Salmernes Bog taler om Gud som den der flettede os sammen i moders liv og kendte os helt fra vi var fostre. Livet er en planlagt og forberedt gave fra Gud. Uanset hvordan livet former sig, så er det at være til og det at være levende en gave. Gaver skal selvfølgelig pakkes ud og bruges til deres rette formål, men udgangspunktet er, at livet er en gave som Gud i sin godhed har givet for at glæde os.

Livets er en morgengave,
jorden er en herlig jord

Halfdan Rasmussen

Det er umuligt helt at udgrunde hvor fantastisk mennesket er skabt. Vores krop er i sig selv fascinerende godt udtænkt med dens udvikling (tænk bare på, hvor fint et lille menneskebarn udvikler sig på mælk og leverpostejsmadder), eller alle sanserne og vores evne til at arbejde og producere. Eller hvad med menneskets sjæl, der er så sammensat og gådefuld, at vi aldrig helt ser dybden, uanset hvor meget vi end forsøger. Vores åndelighed er så fuld af mystik, at vi oftest bare står tilbage med undren. Gud skabte mennesket og det gjorde han godt.

• Jorden som et herligt sted for menneskene at live på

Rammen om det liv Gud har givet menneskene, er jorden. Gud skabte universet og dernæst jorden og da han var færdig med det hele satte han mennesket til at bo der og forvalte det. Når man ser på naturen og hvordan det hele er indrettet, så er det overvældende at Gud for det første skabte alt dette for at vi skulle bebo det og for det andet at vi mennesker betragtes som kronen på værket, altså som en særklasse blandt alt det skabte. Ikke sådan forstået, at vi som magtfulde herskere har ret til at bruge naturen som vi vil, men at vi som betænksomme forvaltere kan leve i en smuk og ressourcefyldt verden.

• Mennesket bærer Guds billedligheden

Når Gud skaber, gør han det godt, så godt at han selv er tilfreds. Ingen af os mennesker er tilfældigheder eller mislykkede skabelsesforsøg fra Guds hånd. Vi er tænkt og planlagt fra Guds

side og har et enestående design. Gud skabte mennesket ikke som et dyr i rækken af andre dyr, men med Gud selv som skabelon. Gud skabte mennesket i sit billede for at vi skulle ligne ham. Vi er ikke guder, men vi ligner Gud. Gudsbilledligheden ses blandt andet i vores evne til at relatere til Gud som åndelige væsner, vores evne til at relatere til hinanden som sjælelige væsner, vores evne til at skabe eller være kreative (f.eks. ved at vi føde børn, grundlægger og udvikler samfund eller frembringer musik og kunst) og vores længsel efter kærlighed og retfærdighed.

• Glæde og lykke

Livet er en gave, Gud har givet for at vi skal nyde den. Det er en fejlslutning, hvis det at efterstræbe glæde og lykke for os kristne bliver forbundet med noget forkert. Vi fik livet, ikke for at vi skulle have det surt, tungt og møjsommeligt, men fordi Gud ønskede at glæde os. Gud ville dele glæden over alt det skabte med os. Vi skulle finde lykken i at være til og i at være i en åben relation med vores himmelske skaber. Mennesket er skabt med evnen til at kunne glædes over det, der er smukt og med evnen til at nyde. ”Han (Gud) lagde i deres (menneskenes) hjerte sit eget øje for at kunne vise dem sine gerningers storhed (Siraks Bog) Vi har Guds øje i vort indre for at vi skulle kunne glædes og forundres over skaberens vidunderlige værker.

Spørgsmål til drøftelse i gruppen

1. *Hvad oplever du som det mest fantastiske ved at Gud har skabt mennesket?*
2. *Hvornår er du sidst blevet fascineret over livet?*
3. *Hvordan ser det ud, når vi opfatter livet som en gave*
 - *i forhold til os selv og det liv vi lever*
 - *i forhold til vores næste*
 - *i forhold til omstændigheder – de omstændigheder som livet bringer*
4. *Ser du livet som en gave?*
5. *Hvad forhindrer dig/os i at se livet som en gave?*
6. *Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at fastholde ”gave-perspektivet”?*

EKSTRA

Studietekst: 1. Mos 1,1-2,7.

Læs teksten sådan at der standes op efter hver skabelsesdag. Fortælle om oplevelser I har haft med den del af naturen, som den netop læste skabelsesdag omtaler.

Hvilken del af skabelsesværket imponerer dig mest eller fortæller dig mest om Guds almagt?

Hvilken årstid nyder du mest?

I HAR FÅET DET FOR INTET...

Cellegruppeoplæg foråret 2009

Odder Frimenighed

I har fået – RELATIONER

Tekst: Johs. 17,6-19 Jesu forhold til sine venner.

Det er ikke godt for mennesket at være alene. Som mennesker er vi designet til at være i relationer. Overladt uden kontakt med andre bliver et menneske ensomt og sygt. Relationer er med til at skabe liv og helhed for os. Uanset hvem vi er, så er vi sat i denne verden med relationer. Selve vores tilblivelse er sket i relationen mellem to mennesker. Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling.

• Relationer og venner

Vi mennesker er sociale væsner, der som sagt har brug for meningsfulde og tilfredsstillende relationer for at trives. Venner og bekendte er en stor gave. I forhold til andre har vi brug både de overfladiske og de dybe relationer. Vi har brug for mennesker, vi kan pjatte og have det sjovt sammen med og mennesker som vi kan tale med om dybe og intime ting. Ingen kan nøjes med at bevæge sig på dybden hele tiden. Hvis vi aldrig kan mødes på overfladen, vil vi sandsynligvis ikke for alvor turde bevæge os ned i dybet sammen. På den anden side skal der også være plads til den alvorlige samtale, for at alle vore venskaber ikke skal ende i overfladiske og betydningsløse bekendtskaber. En virkelig god relation præges af et samspil mellem overflade og dybde. Når det er bedst, tør vi sludre om vejr og vind og grine sammen og vi tør dele vores inderste tanker. Der er grund til at takke Gud for de mennesker, han har sat rundt omkring os. Der er flere end vi tror!

• Ægteskab og familien

Når et andet menneske vælger at slå følgeskab med mig, er det altid en speciel gave. Endnu mere specielt er det, når overskriften er ægteskab og familie. Et parforhold er en eksklusiv relation, som baner vej for stor intimitet og hengivelse. Det er samtidigt en meget følelsesmæssig og tæt relation, som det ikke altid er lige let at finde vej i. Derfor er der stor grund til taknemlighed, når vi som ægtepar finder ud af at leve sammen og vokser i kendskab og kærlighed til hinanden. Der er i tiden stor fokus på den følelsesmæssige lykke og tilfredsstillelse i parforhold. Selvfølgelig skal vi efterstræbe den bedste og lykkeligste relation til vores ægtefælle, men jagten på det exceptionelle kan forhindre, at vi ser storheden og troskaben i den daglige medvandring, vi som ægtefæller giver hinanden. Glæd dig over din ægtefælle og værdsæt at vedkommende er ved din side. Lad din taknemlighed tilfalde den som er tættest på.

Det er stort, når to bliver til tre eller fire eller fem. Det er nemt at forundres og glædes over Guds skaberværk når en ny vidunderlig skabning føjes til familien. Og så følger familielivet med alle forpligtigelserne: bleskift, oprydning, sunde madvaner, forældremøder, jagten på den gode forælder og det velopdragne barn. Der er et utal af små gøremål, som fylder hverdagen for en småbørnsfamilie. Hvis man glemmer, at alle de mange små ting har en dybere mening, bliver livet meget trættende. Oprydning, rengøring, madlavning og lignende aktiviteter er hverdagsarbejde og der er intet glamourøst over det. Hvis disse gøremål ydermere er motiveret af et "burde" eller et

”må” så dræner det os for energi. Hvis vi derimod får nåde til at se, hvor stor en rigdom det er, at Gud har betroet os børn og familie, så forandres også vores energi og indre stemning. Hver eneste oprydning eller afværget søskendeslagsmål eller madlavning er jo med til at skabe rammerne om et hjem, hvor børn og voksne kan føle sig trygge, elskede, værdsatte og afslappede. Der er grund til at takke Gud for muligheden for at sætte sådan rammer for vores elskede børn og midt i oprydningen takke ham for, at der er et hjem og i det hjem tøj og sko, legesager og dyner at rydde op i.

• Følgeskab og sjælevenner

Som mennesker spejler vi hinanden. Vi opdager os selv, når vi observerer andres respons på vores adfærd. Giver vi tilmed et andet menneske taleret ind i vore liv, kan vi der igennem få en uvurderlig hjælp til at takle livets udfordringer og vokse som menneske. Paradoksalt nok er vi ofte bange for at blive spejlet og retledet. Vi frygter vel afvisning og afgivelse af personlig autoritet i mødet med andre. Et sjælevennskab er et forhold som jeg bringer hele mig ind i og hvor jeg tilbyder omsorg for hele den andens selv. Sjælevenner forsøger at værne om de unikke træk ved hinanden og stimulere hinanden til vækst både åndelig, sjæleligt og legemligt. Sjælevenner forsøger at møde hinanden som hele mennesker og hjælpe hinanden til at blive hele mennesker. De giver hinanden den hellige gave, det er at ledsage et menneske på livets rejse.

Spørgsmål til drøftelse i gruppen

1. *Prøv bare at nævne et par af dine relationer – mennesker du kender navnet på. Prøv at se, hvor mange relationer I hver især har.*
2. *Tænk på din familiebaggrund og nævn to gode ting som din far/mor har givet dig med i livet.*
3. *Nævn en nær relationer og hvad det betyder for dig at have netop denne person i dit liv (kan være familiemedlem eller ven)*
4. *Hvad glæder dig ved relationer/hvad er vanskeligt?*
5. *Læs Ordsp. 27,17. Hvordan kommer venner til at skærpe hinanden som jern skærper jern?*
6. *Slut af med at takke Gud for de mennesker han har sat ved din side.*

EKSTRA

Se filmen ”Cast Away”

1. Tal om hvad manglende relationer gør ved et menneske.
2. Hvad får filmens hovedperson, Chuck Noland til at tage beslutning om at ville væk fra øen – at prøve lykken på havet?
3. Hvad var Chucks alternativt?
4. Hvad siger filmen dig?

I HAR FÅET DET FOR INTET...

Cellegruppeoplæg foråret 2009

Odder Frimenighed

I har fået – TALENTER

Tekst: Matt 25,14-30 De betroede talenter

På mange måder ligner vi mennesker hinanden og på mindst lige så mange måder gør vi det ikke. Vi er hver især skabt unikt. Vi er forskellige rent fysisk men også med hensyn til hvilke evner og gaver vi er blevet betroet. Vi kan simpelthen forskellige ting. Ingen af os kan alt, men alle kan vi noget, og tilsammen kan vi rigtigt meget. Gud giver gaver til os for at glæde os. Det gælder også vores talenter. Det er meningen at vi skal bruge vores talenter, ikke af tvang eller som en tung byrde en snedig gave-giver har påtvunget os. Gud betror os talenter fordi han ved, at når vi bruger dem og ser frugten af vores arbejde, så bringer det glæde og tilfredshed.

• Evner

Enhver af os har evner, som vi er født med. Evnerne kan vi ikke selv tage eller fortjene os til. De er gaver fra Gud. Evner kan og skal udvikles og færdigheder skal opøves - ellers går de til spilde, men de kommer ikke frem ved hårdt slid eller fortjeneste, de er medfødte. Du er altså født med særlige evner, hvad enten det nu er musikalske evner eller matematiske evner, eller evnen til at arbejde med dine hænder. Du kan også være født med et godt humør som din særlige gave. Alt sammen kommer det fra Gud, den gode giver. De evner du har, er unikke som du selv er unik. Det er godt at blive klar over hvilke evner Gud har givet dig, og så bruge dem. Eller sagt på en anden måde det er godt at opdage hvilket "værktøj" du har fået at arbejde med. Alting virker simpelthen bare bedre, når man slår søm i med en hammer og ikke forsøger at male med den. Resultatet bliver også bedre!

• Nådegaver

Nådegaver er særlige gaver, som Gud har givet til sin kirke. De er en slags arbejdsudrustning til Guds folk. De skal bruges i den opgave, som Gud har kaldet sin kirken til, nemlig at være vidne om Guds kraft og kærlighed i verden. Nogle af nådegaverne er meget jordnære så som ledelse, gæstfrihed og diakoni, mens andre er mere spirituelle f.eks. tungetale, helbredelse af syge og det at udøve mirakler. Det særlige ved nådegaverne er, at det ikke er evner vi er født med, men "ekstra" gaver som Gud ved sin Helligånd giver til sin menighed. Nådegaverne kan godt være gaver, som ligger i forlængelse af naturlige medfødte evner, men i så fald giver nådegaverne en særlig åndelig dimension til de naturlige evner. Det er en nådegave, når en musiker leder en menighed i hengivende lovsang, eller når en udadvendt person i mødet med mennesker er evangelist. Det er vigtigt at påpege, at nådegaver ikke er fortjenstmedaljer for et særligt fromt liv eller en særlig kærlighedserklæring fra Gud, som kun tildeles nogle få. Nådegaver er gaver som Gud giver, som han vil. Det er gaver, som vi alle får del i - for bedre at kunne tjene Gud.

• Passion

Der er nogle personer og situationer, som berører vore hjerter mere end andre. Der er ting som vores hjerte brænder for, noget vi er passionerede omkring. Gud har nemlig lagt en passion for noget bestemt ned i vore hjerter, noget som vi ikke kan lade være med at interessere os for og som vi hele tiden bringer på banen. Det er de ting, som vi synes det er særligt vigtigt, at der sættes fokus på og der, hvor vi gerne vil være med til at gøre en forskel. Hvis vi alle havde den samme passion, var der mange mærkesager, som aldrig blev taget op og mange af livets udfordringer som lå uberørte hen. Men Gud har lagt en slags guddommelig magnet ned i vore hjerter, som gør at vi tiltrækkes af særlige personer og særlige arbejdsområder. Det er ikke tilfældigt, hvad vort hjerte brænder for. Vores passion er bygget ind i os af Gud. Passion indebærer, at Gud har skabt dig med en unik lidenskab. Det er en længsel hvorigennem Gud leder dig. Da passion har hjemme i hjertet vil det følelsesmæssigt drage dig til det sted, hvor Gud ønsker du skal virke og fylde dig med emotionelle følelser der frigiver energi til at tage fat.

Spørgsmål til drøftelse i gruppen

1. *Hvad er det for nogle medfødte evner Gud har givet dig?*
2. *Hvordan er det godt at være forskellig fra andre med hensyn til evner?*
3. *Hvordan er det svært?*
4. *Hvad er det, der kan få os til at "grave" vores talenter ned?*
5. *Hvad brænder dit hjerte for, hvad er det, som du ikke kan lade være med at være optaget af - hvad er din passion?*
6. *Hvilke nådegaver tænker du Gud særligt bruger dig i – eller hvor ville du ønske at han brugte dig?*

EKSTRA

Læs 1. Kor 12, 1-25

Tal om de enkelte nådegaver som er nævnt i denne tekst.

Hvornår har du set dem i aktion?

Tag en nådegavetest og arbejd videre med hvilke nådegaver du har. (Menighedskontoret har bøger)

Til efteråret vil der blive afholdt to gaveopdagelsesaftner. Det er godt at deltage som samlet gruppe.

I HAR FÅET DET FOR INTET...

Cellegruppeoplæg for året 2009

Odder Frimenighed

I har fået – FRELSEN

Tekst: Romerbrevet 5, 5-8 Gud viser sin kærlighed

Gud er kærlighed og han elsker verden og menneskene, som lever der. Gud rækker konstant sin hånd ud for at hjælpe og redde os. Det er ikke altid vi tager imod Guds udstrakte hånd eller forstår at Gud ubetinget handler ud af kærlighed, men ikke des do mindre elsker han os. Det tydeligste bevis på Guds kærlighed er, at han selv blev som en af os – i Jesus. Mens Jesus var her på jorden underviste han i og udlevende Guds kærlighed. Jesus viste os, at Guds kærlighed er så stor, at han var og er parat til virkelig at ofre sig for at nå os. Gennem sit liv og helt til døden ofrede Jesus sig selv, for at alle mennesker i ham kan finde Guds kærlighed og vejen til fællesskab med Gud.

Frelst til glæde

Jesus kom ikke til verden for at lede menneskene på en vej, der er kendetegnet ved bedrøvelse og besvær. Livet som kristen kan være udfordrende, men Jesus kom til verden og gav sit liv for at bringe en frelse vi skal glædes over. Jesus siger: *"Jeg har talt dette til jer (hans forudgående undervisning med forudsigelsen af hans død og opstandelse) for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen"*. I det lange løb gør adskillelsen fra Gud mennesker bedrøvede. Uden Gud er man overladt til egne kampe, til selv at bære skylden over egne fejl og vægten af livets uforudsigelighed står man alene med. Frelsen derimod skænker tilgivelse, fællesskab med skaberen og evigt liv. Det er kilde til glæde. Med Jesu død på korset kan jeg finde tilgivelse som løfter syndens byrde af mine skuldre og der er en at dele kampene med, en som vil bærer livets vægt for mig. Jesus taler om, at hans glæde skal være i os og folket, som drager ind i himmelen beskrives som dem der går ind til Herrens glæde. Det er frelsens budskab. Frelsen er døren til liv og glæde.

Frelst til frihed

Jesus siger i Joh 8,32 at vi skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre os frie. Men sandheden om os mennesker ser lidt broget ud. Vi lykkes og gør fyldest der, hvor vi er sat, men vi laver også fejl og kommer til kort og tænker mere på os selv end godt er. Hvordan kan en sådan sandhed på nogen måde bane vej for frihed? Men sandheden om mig og dig er selvfølgelig kun halvdelen af den sandhed, som Jesus ønsker vi skal lære at kende. Den vigtigste del handler om Gud. Sandheden om Gud er, at han er god og perfekt. Ydermere vil han så gerne hjælpe os af med den synd og den skam og skylden som binder os. Det gjorde Jesus muligt da han gav sig selv. Gud er sammen med mig gennem livet og det giver frihed til at prøve noget nyt, til at risikere og se stort på de menneskelige konventioner, som måtte begrænse – for Gud er med og han er større.

Frelst til helhed

Gud ønsker at se sine børn vokse op og blive *hele mennesker* i ordets bredeste og dybeste forstand. Det som i os er skadet og ødelagt på grund af uretfærdighed, synd og anden dårlighed kan Gud helbrede. Frelsen i Jesus bringer magt over det onde og kraften til at helbrede det brudte *"Jesus blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt"* Es 53,5

Helhed er at blive hel inden i men det er også at leve helt udad til - at leve livet i dets fulde potentiale. Helhed er at bruge alt det vi har fået i fødsels gave på bedst mulig måde. Det kræver selvfølgelig opdagelse af, hvad det er Gud særligt har givet mig og mod til at bruge det. Men på grund af Jesus har vi fællesskab med Gud og Helligånden, som er Gud selv, vil hjælpe os og guide os til at større erkendelse og styrket mod.

Frelst til håb

Guds frelse bringer håb ind i vore liv. Håb for at dagene, der kommer, er i Guds hånd og at vi aldrig kommer til at mangle Guds nærvær, Guds hjælp og Guds tilgivelse. Og dette håb er et evigt håb. Ved troen på Jesus er vi gået fra døden til livet - det evige liv. Selv når vores liv her på jorden får ende, venter der en evighed sammen med Gud. I fællesskab med alle de hellige skal vi til evig tid fortsætte vores lovprisning af Jesus, som gav os så stor en frelse. Vi skal leve i et evigt land, hvor sorg og død ikke er mere, men hvor livet, glæden, freden – ja, alt det som Gud er, fylder alting. Hvilken fantastisk dag!

Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herren Jesus Kristus!

*S*pørgsmål til drøftelse i gruppen

1. *Være stille et kort øjeblik, hvor I hver især takke Gud for hans frelse.*
2. *Hvornår og hvordan oplever du, at frelsen bringer glæde ind i dit liv?*
3. *Vejen til frihed og helhed er åben for os. Hvordan kommer det til at vokse frem i vore liv?*
4. *Hvilket aspekt af frelsens virkelighed betyder mest i dit liv?*
5. *Hvordan forholder du dig til, at vi som kristne har et evigt håb?*

EKSTRA

Læse sangen "Sions Blomst" – eller allerbedst lyt til den (SommerOase – Live Lovsang 08)

En spire voksed' frem af ørknens
Nådesløse sand
En skikkelse helt uden pragt
Foragtet af hver mand
Kendt med sygdom, kendt med smerte
Hånet og forhad
Mishandlet, plaget og forladt
Helt ind i dødens nat.

Man gennemborede hans lemmer
Slaget som et lam
Han åbned' ikke munden mens man
Slog og piskede ham
Blandt røvere fik han sit kors
Blandt rige dog sin grav
Men hvem ku' vide, staklen der
Ku' bryde dødens arv

**Aldrig før har denne jord
Set et menneske så stort**

**Uden krone uden pragt
Dog universet i sin magt**

Den dag blev helveds' vælde knust
Han åbned' himmelen
Den mand som verden kasted' bort
Var Guds enbårne søn
Al synd, al straf blev lagt på ham
Han knuste synd og død
Gav håb til mennesker på jord
Da hans blod det flød

Nu står Guds lam ved himlens port
med udstrakt kærlighed
Og intet menneske har set
En sådan herlighed
Han blev vejen til Guds hjerte
I vor synd og skam
Da sendte Gud sin kære søn
Som skyldfrit offerlam

Torben Callesen

I HAR FÅET DET FOR INTET...

Cellegruppeoplæg foråret 2009

Odder Frimenighed

I har fået – EJENDELE

Studietekst: Mat 6,24-34 + 2. Tess. 3, 6-16 Ubekymret arbejde

Gaver fra Gud

Prøv at se dig omkring der, hvor du sidder lige nu. Uanset hvilket dansk hjem eller bygning du er i, så er du omgivet af velstand. Vi lever i den rige del af verden og er alle velsignet med meget gods. Alt det vi har, er gaver fra Gud. Vi arbejder, men ved godt, at det ikke er vores arbejde alene, der giver os det vi har. Vi lever af nåde, selv når det gælder vores daglige brød, vores huse, vores biler, vores haver, vores teknik, vores penge – alt det vi kalder for vores. Vi er helt afhængige af Gud for det mest basale til livets opretholdelse, så som luft, vand, energi og sundhed. Det vi ejer, er ligeledes gode gaver, som Gud har givet os og ikke blot et resultat af vores egne anstrengelser. Skulle vi forledes til at tro, at vores velstand og vores ejendele er egen fortjeneste, så skal der bare et lille uheld eller noget sygdom til, før vi indser, at vi er totalt afhængige af Gud. Det fratager os ikke ansvaret for at bruge alle vore evner, vores energi og hele vores vilje på at arbejde hårdt og godt og dermed tjene til egen og andres ophold.

Det rige vesten

Sammenlignet med resten af verden er vi meget rige her i Danmark. Måske føler vi os ikke rige, fordi vi kender nogen, der har flere penge end os eller vi hører om Bill Gates og andre mangemillionærer. Men sandheden er, at vi alle sammen *er* rige. Der er god grund til at glæde os over den velsignelse vi som europæere er sat ind i, men også til at sætter fokus på godt forvalterskab af den megen rigdom. Vi skal ikke have en negativ holdning til materielle ting. Den kristne tro holder ikke det materielle for ondt eller dårligt. Der er godt forbundet med det. Vi tror ikke, at Gud ved tidernes ende vil udlette den fysiske verden, men at han vil rense og forny den. Vores materielle virkelighed er altså fundamentalt set god. Tidligere har der i kirken været en tendens til at opfatte alt det vi ejer som noget negativt, men er det fejl. Vi ved at det er godt, når sultne får mad, husvilde får tag over hovedet og nøgne får tøj. Det er alt sammen materielle ting som bringer velsignelse. Rigdom er altså i sig selv ikke dårligt men godt. Godt forvalterskab i det rige vesten giver mulighed for, at mange mennesker kan blive hjulpet.

Gavmildhed og tilfredshed

Gavmildhed er et tegn på et sundt forhold til materielle ting. Det er også et vidnesbyrd for verden midt i en materialisme, som altid bare vil have. Et andet tegn er tilfredshed.

I Fil 4, 11-12 siger Paulus, at han har lært "at nøjes med det han har". På dansk kan ordlyden godt henføre tanker til noget, der er fattigt og småt, men på engelsk er teksten oversat med "I have learned the secret of being content" – altså at Paulus har lært hemmeligheden ved at være tilfreds. Så når vi læser, at han nøjes, er det ikke ud af nød men en åndelig modenhed han har lært sig. Den tilfredshed som Paulus her taler om, kommer indefra og er uafhængig af hans ydre forhold. Om han er mæt eller sulten, rig eller fattig så er han tilfreds. Den kristne tilfredshed grunder sig nemlig på en indre fred, en glæde fra Gud og tillid til Guds godhed. Dette skal ses i kontrast til den verdslige tilfredshed som er afhængig af ydre omstændigheder, social status, ejendele og af, om vi selv har styr på tingene.

Arbejdsomhed

Vi kaldes til at leve i taknemlighed og tilfredshed men samtidig til at arbejde hårdt (2. Tess. 3, 6-16). Hvert eneste menneske er betroet evner og har fået muligheder for at bruge dem. Gud ønsker, at vi skal bruge det vi har fået og tjene føden til os selv og til dem vi har ansvaret for. Det er godt og velsignet at arbejde og tjene penge. Har vi af en eller anden grund ikke mulighed for det, så fritage vi dog ikke fra at tjene med det vi så har. Gud ønsker, at alt det han har velsignet os med (talenter, evner, fysik, kundskab m.m.) skal bruges og være til velsignelse for den verden som han har skabt. Vi skal altså være flittige, alt imens vi fastholder taknemlighed og tilfredshed

Spørgsmål til drøftelse i gruppen

1. *Nævn et par ejendele som du er begejstret for at eje.*
2. *Hvad er den hemmelighed som Paulus taler om, at han har fundet i tilfredsheden?*
3. *Hvordan ser det ud med gavmildheden?*
4. *Hvordan bliver dit liv mere fyldt med taknemlighed?*
5. *Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at tilegne os taknemlighed?*
6. *Er du arbejdsom? Og bruger du de evner som Gud har givet dig?*
7. *Slut af med at takke Gud for alt det han har givet.*

EKSTRA

Læs afsnittet "Simplicity" i bogen Celebration of Disciplin af Richard Foster

Forbrugersamfundet præger vores syn på tilværelsen og påvirker dermed vores spiritualitet. Med et kreditkort i hånden kan vi få det, vi vil have her og nu. Vi behøver ikke vente eller udsætte. Hvordan opøver vi så den åndelige frugt, som hedder tålmodighed? Når forbrugersamfundet handler om ting der kan ses og føles på, hvordan lærer vi så at leve et liv, som er baseret på tro "overbevisning om det, der ikke ses" (Heb 11,1).

Hvad er udfordringen for os kristne i dag? Hvad er det der kan få os til at holde vores kristenliv nede på et svagt vågeblus? Det er normalt ikke de store synder som tyveri eller ægteskabsbrud, men langt mere forbrugersamfundets trivialiteter: banale fjernsynsudsendelser med sport og diverse serier. Vi lever rastløst pga. tusinder af valgmuligheder, der aflever vores opmærksomhed fra det egentlige, det som virkelig betyder noget – vores Gud. Forbrugersamen kan nemt stjæle vores fokus og vores åndelige liv tager dermed skade. 1. Tim 6,17-19